

Δράσεις Φιλαναγνωσίας

*ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ.*

Δημοτικό σχολείο Νέας Καρβάλης
Σχολικό έτος 2011-2012
Τάξεις: Δ'1 & Δ'2

- Στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος «Φιλιαναγνωσία», στις 1 Ιουνίου 2012, τα τμήματα Δ'1 και Δ'2 δέχτηκαν με χαρά τη συγγραφέα Κική Δημητριάδου στην τάξη τους.
- Η Κική Δημητριάδου γεννήθηκε στα Γιαννιτσά και εκεί ζει μεγαλώνοντας τα τρία παιδιά της. Εργάζεται ως νηπιαγωγός και παράλληλα γράφει παιδικά βιβλία. Η βιβλιογραφία της : Η Αρήτη της Ροδιάς ,Το παραμύθι της μάγισσας γιαγιάς και Το ημερολόγιο της Δώρας.



- Εν όψει της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν κάποιες δράσεις κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών της Φιλιαναγνωσίας.
- Όλες οι δραστηριότητες-διαδρομές που ακολουθήσαμε αφιερώθηκαν στα βιβλία της συγγραφέα.
- Αρχικά διαβάσαμε το βιβλίο *Η Αρήτη της Ροδιάς*.



- Μία δραστηριότητα δημιουργικής γραφής και έκφρασης που επιλέχτηκε ήταν να ζωγραφίσουν τα παιδιά μία μεγάλη ροδιά. Πάνω σε αυτήν κάθε παιδί κόλλησε ένα χάρτινο ρόδι πάνω στο οποίο έγραψε τα συναισθήματα που «έλαβε» από το βιβλίο. Το όνομα που έδωσαν τα παιδιά σε αυτό το έργο ήταν: *Η δική μας ροδιά... γεμάτη συναισθήματα.*



- Μία αφηγηματολογική δραστηριότητα που έγινε ήταν να γράψουν τα παιδιά σε ομάδες τη δική τους συνέχεια της ιστορίας. Στο τέλος όλες οι ιστορίες των ομάδων παρουσιάστηκαν και δέθηκαν όλες μαζί σε ένα βιβλίο



- Το δεύτερο βιβλίο που διαβάσαμε ήταν *Το ημερολόγιο της Δώρας*.



- Επικεντρωθήκαμε κυρίως σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα του βιβλίου που αναφερόταν σε μια εκδρομή της κεντρικής ηρωίδας της Δώρας. Στηριχτήκαμε πάνω σε αυτό και έτσι τα παιδιά ατομικά έγραψαν ένα αφηγηματικό κείμενο με τη μορφή ημερολογίου, για μια δική τους εκδρομή που πραγματοποίησαν πρόσφατα στους Φιλίππους. Στο τέλος όλες οι ιστορίες των παιδιών παρουσιάστηκαν και δέθηκαν όλες μαζί σε ένα βιβλίο.



- Το τελευταίο βιβλίο που διαβάσαμε ήταν Το παραμύθι της μάγισσας γιαγιάς.



- Η δραστηριότητα ήταν να ζωγραφίσουν τα παιδιά το δικό τους εξώφυλλο για το συγκεκριμένο παραμύθι.



- Επίσης φτιάξαμε δύο αφίσες. Στη μία αφίσα τα παιδιά έγραψαν ποιο βιβλίο τους άρεσε περισσότερο και στην άλλη ζωγράρισαν την αγαπημένη σκηνή από τα βιβλία που διαβάσαμε και τα δικά τους ποιήματα.



- Τα παιδιά έγραψαν κάρτες με ευχές για την Κική Δημητριάδου και τις πρόσφεραν πάνω σε μια περίεργη γλάστρα...



- Όταν λοιπόν ήρθε η συγγραφέας στην τάξη μας διασκεδάσαμε αρκετά...



- Τα παιδιά έγιναν μικροί δημοσιογράφοι και πήραν συνέντευξη από τη συγγραφέα με ερωτήσεις που είχαν γράψει μόνα τους.



- Παρουσιάσαμε στη συγγραφέα ότι έργο είχαμε φτιάξει κατά τη διάρκεια όλης αυτής της όμορφης διαδρομής που διανύσαμε όλοι μαζί...



Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά των τάξεων Δ'1 & Δ'2 για την αστείρευτη όρεξη και διάθεση που έδειξαν για μια αναγνωστική δημιουργικότητα!!

Οι δασκάλες των τάξεων:

Προέδρου Μαρία Δ'2 και Ψιλέλη Καλλιόπη Δ'1

